

Speurtocht



Leuk weetje!

Wij leven ook in het park samen met veel andere dieren. Als het donker is en er zijn geen mensen in de buurt komen wij tevoorschijn.

- 1. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!**
Maak een verrekijker van je handen. Kan jij een wit gevlekte boom vinden? En zie je ook een groene boom?
 - 2. Kijk! Een grote heuvel.**
Wat zou er achter de heuvel liggen? Kom we klimmen er overheen.
 - 3. Het mini openluchttheater.**
Geef je eigen show, maak een dansje of zing een liedje.
 - 4. Terug naar het verleden.**
Maak van je handen een verrekijker, zie je een baksteen liggen? Vroeger stond hier het Elisabeth ziekenhuis, daar is het vast een stukje van.
 - 5. Touwenbrug.**
Welke route durf jij te nemen? De spannende loopbrug of toch liever over het bijzondere pad.
 - 6. Zoek en vind!**
Onder deze grote boom is van alles te vinden, zoek je mee?

Eikel	Takje
Steentje (wit)	Blaadje
Dennenappel (baby)	
 - 7. Klaar voor de start? Af!**
Beweeg als je lievelingsdier naar het informatiebord.
 - 8. Ssst...**
Als je heel stil bent dan hoor je de specht timmeren op een boom.
 - 9. Kleine bergen.**
Zie je die kleine bergjes met aarde in het gras? Dit zijn molshopen. Mollen leven onder de grond in tunnels waar ze wormen vangen. Dit is de aarde uit deze tunnels.
 - 10. Kriebel, kriebel.**
Als je goed kijkt, zie je allemaal kleine gaatjes. Hier wonen vast insecten, zouden ze thuis zijn?
 - 11. Dinobenen.**
Wat zijn dit? Het lijken wel de benen van een dinosaurus of zouden het toch boomstammen zijn van eeuwenoude bomen?
 - 12. Natuurspeeltuin.**
Goed zo, topper! Je hebt de speeltuin gevonden. Nu is het tijd om lekker te klimmen en te klauteren. Kan je na het spelen de route terugvinden naar het Parkhuis?
- www.elisabethgroen.nl